

‘Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg....’

Geachte heer/ mevrouw,

Met de groep ‘Het zoeken niet moe’ gaan we weer een dag op Pelgrimage, en wel op **woensdag 25 september 2024**.

We gaan deze keer niet zo ver van huis, en hebben gekozen voor een reisje naar Kampen.

Om de kosten te drukken vertrekken we met een bus vanuit Nieuwleusen.

We brengen in Kampen o.a. een bezoek aan het Ikonenmuseum, met een rondleiding door een gids. Hier is een nieuwe tentoonstelling, naast de al bestaande collectie, genaamd ‘IKONA,’ die specifiek vrouwelijke heiligen op orthodoxe Ikonen belicht.

Na de lunch gaan we, onder leiding van Mink de Vries, een wandeling maken door oud Kampen.

Hij kan ons veel vertellen over de geschiedenis, de Kamper kerken, en de religieuze gebouwen.

Het programma is als volgt:

=== met **eigen vervoer** gaan we naar de Maranathakerk

Burg. Van der Grondenstraat 73, 7711 HS Nieuwleusen

=== 9.00 uur vertrek vanaf de Maranathakerk met de Gebo bus naar Kampen

=== +/- 10.00 uur aankomst in Kampen

=== we beginnen met een kopje koffie

=== na de koffie begint de rondleiding in het Ikonenmuseum,

=== na de rondleiding gaan we samen lunchen

=== na de lunch volgt de stadswandeling

=== om 16.00 uur zijn we weer bij het Ikonenmuseum en vertrekken van hieruit terug naar Nieuwleusen

=== als u in het bezit bent van een museum jaarkaart, heeft u op vertoon, gratis toegang

=== als u graag deel wilt nemen aan dit reisje, maar het financieel niet rond krijgt, kunt u een beroep doen op de PCI- de Parochiële Caritas Instelling van uw parochie

We denken hier rond 17.00 uur weer aan te komen.

De kosten voor deze dag zijn: € 60,00 p/p

Wie belangstelling heeft kan zich nu al, onder voorbehoud opgeven bij:

Coby van der Veen, tel. 06 22121124 Email: cobyvdveen@gmail.com

Ria Mars, tel. 0572-371867 Email: marsria@hotmail.com

José Terhorst, tel. 06 19533563 Email: terhorstjose@gmail.com

Opgave tot uiterlijk 15 september 2024



**IKONENMUSEUM
KAMPEN**